



## Verhaal Joop de Rover

Joop de Rover,

begonnen als 16 jarige bijrijder bij Vossestein in Maarssen daarna natuurlijk chauffeur eerst binneland;  
Zoekende naar wat anders kwam ik op het arbeidsburo met de heer Nap van N.I.A.T. Bruekelen in Gesprek en die vroeg een chauffeur ; Joop gaat Duitsland België Frankrijk Italie verkennen ; In 1974 mijn eerste rit naar Istanboel I.O.V.van Maanen Barneveld; Met een auto van van Maanen en een van evert Hilgerman ; Na vijf dagen op de Londra Camping van waar de expediteur werkte;

Konden we lossen op het adres en het leuke was dit gebeurde met ezels dus niet met een heftruck ; De Londra camping was toen ook nog niet geasfalteerd ; Daarna nog tien maal naar shell Istanboel magnific ; En nog eenmaal naar Ankara ;  
Dus Joop heb ze zien komen en gaan naar West- Berlien  
De rest van het verhaal is gewoon het zelfde alleen dit was 1974;  
Manus van bemmel uit Kamerik een van de ouwe rotte;

*De afbeelding die op deze pagina geplaatst was is verwijderd door de webmaster.*

*De webmaster kon de oorsprong niet meer achterhalen.. Maar de maker van deze foto heeft de originaliteit aangetoond en de rechten op deze foto geclaimd.*