



## Verhaal Hans Huisman

Heb in 1981 en 1982 ook ritten naar het Midden Oosten gedaan. Was 21 jaar en reed toen bij H.J Kraaij uit Nijkerk.

De eerste rit die we gingen doen was een vracht gebruikte kleding voor Amman-Jordanie. Mijn collega Witte Henk heeft die toen gedaan. Mijn eerste 3 ritten waren voor Koudijs uit Rotterdam. De eerste rit was met aardappels naar Leeds en in Manchester spuitbussen laden voor Adana. 2de rit was laden in Rotterdam voor Adana En de 3de rit was laden in Rotterdam voor 3 adressen in Baghdad. Collega Henk reed voor Richard Kempers-Den Bosch en daar voor ben ik ook gaan rijden. Laden bij Varekamp in Maarsse voor Bredero Bouw uit Utecht voor Baghdad Bredero was in Baghdad 7 flat aan het bouwen en bijna alles moest in Maarsse geladen.

Waren ritten van 3 weken weg en een week thuis. Alleen de laatste rit was ik 6 weken weg om dat mijn versnellings bak kapot ging Heb toen 14 dagen in Ankara gestaan omdat de douane de onderdelen die op het vliegveld lagen niet vrij wilde geven. Dat was mijn laatste rit naar Baghdad



*Voor de overige foto's van  
Hans Huisman kijk onder  
foto's of klik hier*

