



Verhaal Gerard Berkhout

Hierbij stel ik me zelf even voor: ik ben Gerard Berkhout nu 49 jaar.

Ik heb een reis naar Teheran (Perzie) mee gereden met een chauffeur Gerard Smits, die in charter voor Stolk international b.v 7 keer naar Teheran is geweest . Jammerlijk is deze man jaren geleden overleden .

De reis van 5 weken is de beleving van mijn leven geweest. Dank zij internet struin ik al jaren naar foto's en vind deze ook op allerlei internetsite's. Zelf ben ik begonnen om de combinatie Rode DAF 2800 eerste generatie in model 1 op 24 precies na temaken . Ook ben ik bezig met mijn verhaal op papier te zetten en hier te plaatsen

